

ΣΚΙΟΥΡΟΣ 1: Μια λιγούρα έχω μεγάλη
μες στο άδειο μου στομάχι!
Και νομίζω ότι απόψε
θα κολλήσω ένα συνάχι.

ΣΚΙΟΥΡΟΣ 2: Ονειρεύτηκα πως βρήκα
δυο πελώρια βελανίδια.
Πως μου έφτιαχνε η μαμά μου
και μια τούρτα με καρύδια.

ΣΚΙΟΥΡΟΣ 3: Κάποιοι έρχονται νομίζω,
είναι βιαστικοί, για κοίτα!
Λέτε να έχουνε μαζί τους
ένα μπολ με λίγη πίτα;



Φον Κουραμπιές: Κρυώνουμε πολύ!!! (και κάνουν ότι τουρτουρίζουν...)

Κόμης Μελομακαρόνης: Θα μας δώσετε λίγη από τη γούνα σας να
ζεσταθούμε; (και κάνουν ότι παρακαλάνε τα σκιουράκια...)

ΣΚΙΟΥΡΟΣ 4: Αν θέλετε τη γούνα μας
για να προστατευτείτε,
πρέπει σωστή ανταλλαγή
και δίκαιη να σκεφτείτε!

ΣΚΙΟΥΡΟΣ 5: Δώστε μας λίγα αμύγδαλα
που έχουμε πεινάσει
κι εμείς σας υποσχόμαστε
πως κρύο δε θα σας πιάσει...

ΑΦΗΓΗΣΗ 6: Τι να κάνουν οι δυο γκρινιάρηδες γλυκοκαπετάν-φασαρίες;
Μετά από πολλή ώρα που τουρτούριζαν μες στη παγωμένη χειμωνιάτικη νύχτα,
δέχτηκαν τη συμφωνία. Έτσι, ο Φον Κουραμπιές έβγαλε όλα τα τραγανά
αμύγδαλα του και τα έδωσε στα πεινασμένα σκιουράκια. Κι εκείνα με τη σειρά
τους, τους χάρισαν δυο κομμάτια ζεστής και απαλής γούνας για να μπορέσουν
να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Λίγο πιο κάτω όμως, άκουσαν τον κελαρυστό ήχο

ενός ποταμού. Πώς θα καταφέρουν να περάσουν απέναντι που δεν ξέρουν κολύμπι;
Μα, να... Σαν να βλέπω κάτι στρουμπουλές αρκουδίτσες να καταφθάνουν...

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=vGmR2cdJ5Fvo>

(Εμφανίζονται τα αρκουδάκια όλα μαζί και κάνουν το χορευτικό τους!)

ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ 1: Ο χειμώνας μου αρέσει! (απευθύνεται στο διπλανό του...)

Και εσένα φιλαράκο;
Εγώ λέω πως είναι ώρα
για να πάρω έναν υπνάκο!



ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ 2: Καλά λες καλέ μου φίλε, (απαντάει στο διπλανό του...)

όμως πρέπει να χορτάσω.
Η κοιλιά μου αν δε γεμίσει,
με τι θα ξεχειμωνιάσω;

ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ 3: Για κοιτάξτε εκεί πέρα,
Κάποιος μάλλον καταφθάνει.
Λέτε να' χει δυο ψαράκια
να τα φάμε στο τηγάνι;

(**Οι δύο ήρωες μπαίνουν στη σκηνή κουρασμένοι...)

Κόμης Μελομακαρόνης: Συγγνώμη κύριε αρκούδε...θα μας βοηθήσετε;

Φον Κουραμπιές: Θα μας περάσετε απέναντι;

ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ 4: Μετά χαράς να κάνουμε
Αυτό που μας ζητάτε,
γιατί νομίζω βιάζεστε
στο σπίτι σας να πάτε.

ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ 5: Μα για να βρούμε δύναμη
θέλει καλό φαγάκι!
Μήπως θα σας περισσευε
μια κουταλιά μελάκι;



ΑΦΗΓΗΣΗ 7: Φύσηξε, ξεφύσηξε ο Κόμης Μελομακαρόνης και κόντεψε να
ζαχαρώσει από το κακό του. Μα στο τέλος κατάλαβε πως δεν υπήρχε άλλη λύση.

Με βαριά καρδιά έδωσε όλο το μέλι στα αρκουδάκια κι εκείνα για αντάλλαγμα τους έβαλαν στην πλάτη τους και τους πέρασαν από το ποτάμι. Στην άλλη όχθη του ποταμού όμως βρισκόταν ένα μεγάλο λιβάδι με άγρια τριαντάφυλλα. Πώς θα καταφέρουν να το διασχίσουν χωρίς να τρυπηθούν; Και μιας και το ανέφερα, μια θεσπέσια ευωδία μου γαργαλάει το ρουθούνι...λέτε να' ναι αυτοί που νομίζω;

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=kG9ab-6qGfo>

(Εμφανίζονται τα τριαντάφυλλα στη σκηνή και κάνουν το χορευτικό τους!)

ΛΟΥΛΟΥΔΙ 1: Πώς ν' αντέξω μες στο κρύο;
Πάνε όλα τα πέταλά μου.
Θ' αργήσει η άνοιξη να' ρθει
να βάλω τα καλά μου;

ΛΟΥΛΟΥΔΙ 2: Για δες εδώ...ξεθώριασε
το όμορφό μου χρώμα.
Κι αν με φυσήξει ο βοριάς
θα πέσω μες στο χώμα.

ΛΟΥΛΟΥΔΙ 3: Και το άρωμά μου το γλυκό
νομίζω πως το χάνω.
Μήπως να παρφουμαριστώ;
Δεν ξέρω τι να κάνω...

ΛΟΥΛΟΥΔΙ 4: Μια μυρωδιά ξεχωριστή
φέρνουν αυτοί οι δύο.
Σας λέω την αναγνώρισα,
ακόμη και στο κρύο.

ΛΟΥΛΟΥΔΙ 5: Περάστε φίλοι μας καλοί
μέσα από το ροδώνα.
Κι εμείς λίγο ανθόνερο
ζητάμε, μια σταγόνα!



ΑΦΗΓΗΣΗ 8: Μοσχοβόλησαν τα τριαντάφυλλα από το ανθόνερο του Φον Κουραμπιέ και χαμήλωσαν τα αγκάθια τους για να περάσουν οι δυο άσπονδοι φίλοι. Κι εκεί που νόμιζαν πως οι περιπέτειές τους έφταναν στο τέλος τους, βρέθηκαν μπροστά σ' ένα βαθύ χαντάκι. Η παραμονή των Χριστουγέννων σε λίγο ξημέρωνε κι εκείνοι έπρεπε να προλάβουν να φτάσουν έγκαιρα στη βιτρίνα του ζαχαροπλαστείου λαχταριστοί και πεντανόστιμοι! Μα ποιος θα τους βοηθήσει τώρα; Χμμμμ...σαν κάτι να ακούω ή είναι η ιδέα μου;

***(ηχητικό εφέ τρυποκάρυδων: <https://www.youtube.com/watch?v=Ue679f3ENe0>)

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=VUgJ7782B5k>

(Εμφανίζονται οι τρυποκάρυδοι στη σκηνή και κάνουν το χορευτικό τους!)

ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ 1: Τι κούραση πάλι κι αυτή;
Λέω να σταματήσω.
Μου' βαλαν δύσκολη δουλειά
το ξύλο να σκαλίσω.

ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ 2: Μα πρέπει να προλάβουμε,
είναι σπουδαίο πράγμα.
Στον Αϊ-Βασίλη έγκαιρα
να στείλουμε το γράμμα.

ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ 3: Φέτος εγώ του ζήτησα
μια μάλλινη καλτσούλα.
Γιατί είναι ευαίσθητη πολύ
η ωραία μου μυτούλα..

ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ 4: Γι'αυτό στρωθείτε όλοι σας
και μη χασομεράτε.
Σκαλίστε με το ράμφος σας
και διόλου μη μιλάτε.



(***Οι δύο ήρωες μπαίνουν ξανά στη σκηνή λαχανιασμένοι ...)

Κόμης Μελομακαρόνης: Συγγνώμη κύριοι τρυποκάρυδοι, μήπως ενοχλώ;

Τρυποκάρυδοι: Ναι, ναι, ναι... (όλοι μαζί)

Φον Κουραμπιές: Μπορείτε να μας πετάξετε πάνω από το χαντάκι;

ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ 5: Άκου λέει αν μπορούμε!

Αυτό είναι παιχνιδάκι!

Μα αν θέλεις να τα βρούμε,

θα μας δώσεις καρυδάκι.

ΑΦΗΓΗΣΗ 9: Κι αφού με βαριά καρδιά αλλά και πόδια έδωσε ο Φον Κουραμπιές τα τραγανά καρύδια του στους τρυποκάρυδους, κατάφεραν οι δυο γλυκοστρατηγοί να περάσουν το μεγάλο χαντάκι. Λίγα βήματα τους χώριζαν πια από την πόλη. Και σαν είδαν τα φώτα της από μακριά άρχισαν πάλι να ακονίζουν τα πιρούνια τους. Τσακώνονταν τόσο δυνατά που τους άκουσε ο κηπουρός των ονείρων, που έμενε στην άκρη του δάσους, γιατί τάραζαν με τις φωνές τους τη γλυκιά νυχτερινή ηρεμία.

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=RQaFDbxH1Xg>

(Εμφανίζεται ο Κηπουρός των Ονείρων στη σκηνή και κάνει το χορευτικό του)

ΚΗΠΟΥΡΟΣ: Για δες εδώ φωνές, κακό,
Καυγάδες, φασαρία!
Ποιος των ονείρων μου χαλάει
τη τόση ευτυχία;

Μήπως να σας κρατήσω εδώ,
κι ο ύπνος να σας πιάσει;
Να πάψουν πια οι τσακωμοί
κι ο κόσμος να γιορτάσει.

Λοιπόν, αν με βοηθήσετε,
εγώ θα σας αφήσω.
Γλυκά απόψε τα όνειρα,
μ' άχνη θα πασπαλίσω!



ΑΦΗΓΗΣΗ 10: Για χάρη των παιδιών που τη νύχτα των Χριστουγέννων θα έβλεπαν τα πιο γλυκά όνειρα έδωσε ο Φον Κουραμπιές όλη την άχνη που του είχε απομείνει. Και έτσι ο κηπουρός των ονείρων δεν άφησε τον ύπνο να τους πιάσει. Επιτέλους είχαν φτάσει στο τέλος του μεγάλου δάσους κι η μέρα χάραζε. Ο δρόμος για το ζαχαροπλάστείο ήταν μπροστά τους και μέσα απ' τη βιτρίνα έβλεπαν τους

στρατιώτες τους να βρίσκονται σε θέση μάχης. Οι περιπέτειές τους όμως δεν τους έβαλαν μυαλό. Κι ενώ ετοιμάζονταν για μια νέα χριστουγεννιάτικη μάχη, οι ζαχαροπλάστες κατέφθαναν για να ανοίξουν το μαγαζί τους...

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=mKL2fPeg7xU>

(Εμφανίζονται οι ζαχαροπλάστες στη σκηνή και κάνουν το χορευτικό τους)



ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 1:

Έρθανε πάλι οι γιορτές,
τα μαγαζιά γεμίσαν
Οι φούρνοι μας ανάψανε
και ευωδιές μυρίσαν.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 2:

Μα κάθε χρόνο έχουμε
την ίδια αυτή μιζέρια.
Τα πιο λαχταριστά γλυκά
να πιάνονται στα χέρια.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 3:

Μελομακάρονα πολλά
Και κουραμπιέδες τόσοι,
συνέχεια μαλώνουνε,
κανείς δε θα γλιτώσει.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 4:

Κοίταξε πώς κατάντησαν
πού πήγε η νοστιμιά τους;
Χάσανε τα σιρόπια τους
κι όλα τα υλικά τους.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 5:

Λέω να τους αφήσουμε
κλεισμένους για βδομάδες
και να πουλάμε μοναχά
δίπλες και λουκουμάδες.



ΑΦΗΓΗΣΗ 11: Ο Φον Κουραμπιές κι ο Κόμης Μελομακαρόνης ζαχάρωσαν από τη ντροπή τους. Πώς ήταν ποτέ δυνατόν να μην εκτιμά ένας ζαχαροπλάστης τα δυο διασημότερα χριστουγεννιάτικα γλυκά; Μα μόλις κοίταξαν ο ένας τον άλλον, συνειδητοποίησαν ότι δεν έμοιαζαν παρά με δυο ίδια, μικρά, στρογγυλά

κομματάκια ζύμης. Έτσι τους είχαν καταστήσει οι καυγάδες τους. Και από εκείνη την ημέρα αποφάσισαν πως κάθε Χριστούγεννα θα είναι πια αγαπημένοι και θα μοιράζονται την ίδια πιατέλα με μπόλικη ζάχαρη και μελωμένο σιρόπι.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:

Μια αλήθεια θα σας πούμε!
Των γιορτών μας τα γλυκά
ξέρουνε να μαλακώνουν
και την πιο σκληρή καρδιά!!!

Καλά Χριστούγεννα σε όσους!!

Μουσική Τέχνης: <https://www.youtube.com/watch?v=inYjdQuPaSM>



Kindarella