

Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΜΑΧΗ

ΤΟΥ ΣΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

(Διασκευή εμπνευσμένη από το βιβλίο του Κυριάκου Χαρίτου

“Φογ Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη”)

(Εκδόσεις «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ»)



“Kinderella”

« Η χριστουγεννιάτικη μάχη του Ζαχαροπλαστέιου»

Ρόλοι για 46 παιδιά:

(ευέλκτος αριθμός ρόλων)

Φου Κουραμτιές: 1 Κηπουρός των Ουείρων: 1

Κόμης Μελομακαρόνης: 1 Τρυτοκάρυδος: 1

Στρατός του Φου Κουραμτιέ:

- ✓ Ζαχαρίας 1
- ✓ Άχνης 1
- ✓ Βουτυρένιος 1
- ✓ Βαγιλέτος 1
- ✓ Ανθόγερος 1
- ✓ Μυδαλάκης 1

Στρατός του Κόμη Μελομακαρόνη:

- ✓ Μελένιος 1
- ✓ Κανέλος 1
- ✓ Ταρύφαλλος 1
- ✓ Σοδάκης 1
- ✓ Πορτοκάλης 1
- ✓ Σιμιδαλής 1

Μπακλαβάτ- Σιρόπ Πασάς: 1

Λόρδος Εκμέκ Καυταίφης 1

Κόμισσα Νουκατίνα : 1

Δούκισσα Ντε Κρεμ Καραμελέ: 1

Μαρκησία Σοκολά: 1

Χριστουγεννιάτικα αστέρια: 5

Σκίουροι: 5

Άρκούδες: 5

Τριαντάφυλλα: 5

Ζαχαροπλάστες: 5



ΑΦΗΓΗΣΗ 1: Ναι,ναι, σωστά μαντέψατε! Έχουν φτάσει και πάλι Χριστούγεννα! Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Πολύχρωμα στολίδια βγαίνουν από τα κουτιά τους, χριστουγεννιάτικα δέντρα πωλούνται στα καταστήματα, δώρα και πακέτα τυλίγονται με χρυσοκόκκινες κορδέλες, παιδικές φωνές ψάλλουν τα κάλαντα και για μισό λεπτό...σαν να μου έρχεται στη μύτη μια υπέροχη μυρωδιά! Καλοψημένες χριστουγεννιάτικες λιχουδιές μοσχοβολάνε από παντού και νομίζω θα πάω μια βόλτα μέχρι το ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς!

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=pY472RkEeX4>

(Εμφανίζεται ο Φον Κουραμπιές με το στρατό του, κρατώντας ο καθένας και 1 κουζινικό όπως τρίφτης, πλάστης, χτυπητήρι, κουτάλα, αλατιέρα κτλ.)

ΦΟΝ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ: Μη φοβάστε παλικάρια!
Θα τους πάρω στο κατόπι!
Πολεμήστε σαν λιοντάρια!
Θα χυθεί πολύ σιρόπι!

Με το σύνθημα πηδήξτε
όλοι μες στη λαμαρίνα!
Να προλάβουμε να μπούμε
πρώτοι μέσα στη βιτρίνα!



- Ζαχαρίας; (Παρών απαντάνε...)
- Άχνης;
- Βουτυρένιος;
- Βανιλέτος;
- Ανθόνερος;
- Μυγδαλάκης;

ΖΑΧΑΡΙΑΣ:

Έκανα την πρωινή μου
τη σκληρή γυμναστική,
γιατί ξέρω, θέλει κόπο
η ζαχαροπλαστική!

ΑΧΝΗΣ:

Βλέπεις που έχω κάνει μπράτσα;
Δεν είναι από τη φαρίνα.
Προπονούμαι κάθε μέρα
πάνω από ένα μήνα!

ΒΟΥΤΥΡΕΝΙΟΣ:

Ίδρωσα και έχω λιώσει
τόση ώρα πήγαινε έλα.
Είμαι έτοιμος για μάχη,
Στο ταψί ή στην πιατέλα.

ΒΑΝΙΛΕΤΟΣ:

Περιμένω με αγωνία,
Πέρασαν τόσες βδομάδες.
Λέτε να εμφανιστούνε
οι μελομακαρονάδες;

ΑΝΘΟΝΕΡΟΣ:

Οι μελομακαρονάδες
είναι σκέτοι φουκαράδες.
Κι αν το παρατραβάνε,
την άχνη μας θα φάνε.

ΜΥΓΔΑΛΑΚΗΣ:

Ας μαζέψουν τα σιρόπια
μη τυχόν και φάνε τούμπες.
Δε φοβόμαστε κανέναν,
ούτε εκλέρ ούτε τουλούμπες.



ΑΦΗΓΗΣΗ 2: Πράγματι, καλά καταλάβετε! Παρόλο που τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, στους φούρνους και τα ζαχαροπλαστεία οι μάχες καλά κρατούν. Τα πιο περιζήτητα γλυκά των εορτών, οι αφράτοι κουραμπιέδες και τα ζουμερά μελομακάρωνα έχουν πόλεμο. Τον πόλεμο της βιτρίνας! Ποιος θα έχει την καλύτερη θέση στην πιατέλα και στο γιορτινό τραπέζι των νοικοκυρών; Μα σαν κάτι να ακούω...Λέτε να' ναι αυτός που νομίζω;

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=H1R09V43EQ>

(Εμφανίζεται ο Κόμης Μελομακαρόνης με το στρατό του, κρατώντας ο καθένας και 1 διαφορετικό κουζινικό όπως τρίφτης, πλάστης, χτυπητήρι, κουτάλα, αλατιέρα κτλ.)

ΚΟΜΗΣ ΜΕΛΟ/ΝΗΣ: Έτοιμοι άντρες; Στοιχηθείτε!
Έφτασε η μεγάλη ώρα!
Τις σειρές σας να κρατάτε,
εμπρός, πάνω τους με φόρα!

Δεν πιστεύω κάποιος τώρα
την κανέλα του να ψάχνει;
Μ'ένα «ΦΟΥ» έχουμε νικήσει,
θα τους φύγει όλη η άχνη!

ΣΙΜΙΓΔΑΛΗΣ:

Να, τα παιδιά τα όμορφα!
Κοίταξε εκεί καμάρι!
Μήπως σας έπεσε πολύ
το αλεύρι στο ζυμάρι;

ΚΑΝΕΛΟΣ:

Βρε Σιμιγδάλη τι είναι αυτά;
Δε ντρέπεσαι λιγάκι;
Είναι ευαίσθητα παιδιά,
έχουν κι ανθονεράκι!

(χαχαχαχα, γελάνε όλοι μαζί κοροϊδευτικά)

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ:

Σαν κάτι να θυμήθηκα,
που άκουσα προχθές!
Καλά λέει η παροιμία,
είσαι σκέτος κουραμπιές!

(χαχαχαχα, γελάνε πάλι όλοι μαζί)

ΣΟΔΑΚΗΣ:

Πάρτε και μια κουβερτούλα,
μη φυσήξει καμιά στάλα,
γιατί θα σκορπίσει η άχνη
και θα μείνετε μπουκάλια!

ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ:

Τώρα που είναι Χριστούγεννα
και κλείσαν τα σχολεία,
ποιος είναι μάγκας θα φανεί
στα ζαχαροπλαστεία!



ΜΕΛΕΝΙΟΣ:

Εμπρός λοιπόν, τι κάθεστε;
Θα γίνω πετιμέζι!
Και θα το δούμε ποιος μπορεί
να φτάσει στο τραπέζι!

ΑΦΗΓΗΣΗ 3: Έτσι κυλούσαν οι μέρες στα γλυκοστρατόπεδα, μέσα στο φόβο, τις απειλές και τα πολεμικά παραγγέλματα. Μάτια προσπαθούσαν να τους σταματήσουν τα υπόλοιπα γλυκά και να περάσουν όλοι τις γιορτές μονιασμένοι κι αγαπημένοι. Στέλνουν λοιπόν μια αντιπροσωπεία και στους δύο γλυκοκαπετάν φασαρίες σε μια ύστατη προσπάθεια συμφιλίωσης! Όχι όποιους κι όποιους φυσικά... Την «Ανφάν Γκατό»*** της ζαχαροπλαστικής! Το Μπακλαβάτ Σιρόπ Πασά με τ' όνομα! Το Λόρδο Εκμέκ Κανταίφη! Την Κόμισσα Νουγκατίνα και την εξαδέλφη της Δούκισσα Ντε Κρεμ Καραμελέ! Και τέλος, την περιβόητη Μαρκησία Σοκολά!

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=4Diu2N8TGKA>

(Εμφανίζονται τα διάσημα γλυκά όλα μαζί και κάνουν το χορευτικό τους!)

ΜΠΑΚΛΑΒΑΤ:

ΣΙΡΟΠ ΠΑΣΑΣ

Βάι, βάι βάι! Τι θα γίνει;
Όλοι θέλουνε τη νίκη.
Μα εγώ πια δεν αντέχω,
μου' χει φύγει το φιστίκι!

ΛΟΡΔΟΣ ΕΚΜΕΚ:

ΚΑΝΤΑΪΦΗΣ

Όλα τα δοκιμάσαμε,
για να' ρθει η ειρήνη!
Απ' την πολλή την ταραχή
μου' λιωσε η φυτίνη!

ΚΟΜΙΣΣΑ:

ΝΟΥΓΚΑΤΙΝΑ

Πράγματι είναι φοβερό,
δεν έχει ξαναγίνει!
Χριστουγεννιάτικο γλυκό
στον πάγκο δε θα μείνει!



***Ανφάν Γκατό (λογοπαίγνιο) και όχι ανφάν γκατέ που είναι το σωστό, γιατί gâteau στα γαλλικά σημαίνει γλυκό. ☺

ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΤΕ:

Κάτι πρέπει να κάνουμε,

ΚΡΕΜ ΚΑΡΑΜΕΛΕ

κανέννας δε μας σώζει!

Νομίζω πως λιποθυμώ,
μου πέφτει η γλυκόζη!

ΜΑΡΚΗΣΙΑ:

Ψυχραιμία αγαπητοί μου

ΣΟΚΟΛΑ

και θα βρούμε μία λύση.

Η γιορτή των Χριστουγέννων,
ίσως να τους συγκινήσει.

ΑΦΗΓΗΣΗ 4: Και με τούτα και με κείνα περνούσαν οι μέρες και έφτανε η παραμονή των Χριστουγέννων. Κουραμπιεδονιέροι και Μελομακαροναύτες βγήκαν στους δρόμους για τη μεγάλη μάχη. Κατσαρόλες και πιρουνία, κουτάλες και χτυπητήρια, πήραν φωτιά! *** Ξαφνικά όμως, ξεσπάει μια χιονοθύελλα τόσο δυνατή και οι δυο αρχηγοί δεν πρόλαβαν να προφυλαχτούν και χάθηκαν στο χιόνι. Όταν επιτέλους σταμάτησε η θύελλα, οι δυο τους βρέθηκαν μέσα σ' ένα σκοτεινό δάσος, με μοναδική συντροφιά το φως των αστεριών!

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=Q7PjH5FE>

(Εμφανίζονται τα αστέρια όλα μαζί και κάνουν το χορευτικό τους! Μπαίνουν στη σκηνή και ο Φον Κουραμπιές με τον Κόμη Μελομακαρόνη, σκυφτοί και κατσούφηδες και κάθονται σε μια άκρη.)

ΑΣΤΕΡΙ 1:

Μια τέτοια νύχτα μαγική,
τι κάνετε εδώ πέρα;
Η αγάπη και η ομόνοια
πλανώνται στο αέρα!



ΑΣΤΕΡΙ 2:

Νομίζω ότι χρειάζεστε
κι οι δυο λίγη βοήθεια.
Για πείτε μας...πώς φτάσατε
στα μέρη μας, αλήθεια;

***(αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχητικό εφέ της μάχης και να το χαμηλώνετε σταδιακά για να συνεχίσετε την αφήγηση...<https://www.youtube.com/watch?v=t9jOmU-qgvM>)

Φον Κουραμπιές: Αυτός ο γρουσουζής φταίει... (δείχνει ο ένας τον άλλον θυμωμένα...)

Κόμης Μελομακαρόνης: Όχι, αυτός ο γκρινιάρης φταίει!

Φον Κουραμπιές: Εσύ...

Κόμης Μελομακαρόνης: Όχι, εσύ...

Φον Κουραμπιές: Εσύ είπα! (σηκώνουν τις γροθιές τους και κάνουν πως τσακώνονται...)

ΑΣΤΕΡΙ 3: Αν θέλετε στα σπίτια σας
να πάτε πάλι πίσω,
ακούστε την ιδέα μου,
μπορώ να σας βοηθήσω!

ΑΣΤΕΡΙ 4: Η αποψινή η λάμψη μας
πρέπει να' ναι μεγάλη!
Θα ήμασταν πιο φωτεινά,
με λίγο πορτοκάλι!

ΑΣΤΕΡΙ 5: Αν συμφωνήσει ο ένας σας
να γίνει ο βοηθός μας,
εμείς θα σας χαρίσουμε
μπόλικο από το φως μας!



ΑΦΗΓΗΣΗ 5: Ο Κόμης Μελομακαρόνης έγινε έξω φρενών! Μα γρήγορα κατάλαβε πως δεν είχε άλλη λύση. Έτσι, έδωσε στα αστεράκια όλο το πορτοκάλι του κι εκείνα με τη σειρά τους συμφώνησαν να τους ακολουθούν για να φωτίσουν το δρόμο τους ώσπου να γυρίσουν πίσω. Τώρα λοιπόν, ξέρετε γιατί όλα τα αστερία εξαφανίστηκαν τη νύχτα των Χριστουγέννων και μόνο το «Λαμπερό Άστρο» φώτιζε τον ουρανό! Μα αυτή είναι μια άλλη ιστορία... Οι δύο αρχηγοί παγωμένοι από το κρύο, συναντούν στο δρόμο τους μερικούς σκίουρους!

Μουσική: <https://www.youtube.com/watch?v=yAG4r0XbUS4>

(Εμφανίζονται τα σκιουράκια όλα μαζί και κάνουν το χορευτικό τους! Μπαίνουν στη σκηνή και ο Φον Κουραμπιές με τον Κόμη Μελομακαρόνη, σκυφτοί και κατσούφηδες και κάθονται σε μια άκρη.)

kindereLLa

